

Diensten Op weg naar Pasen 2021

Avondgebed maandag 29 maart: **aanvang 19.30 uur**
Voorganger Edwin van Leeuwen
Orgel - Jolanda Zwofेरink
Zang - Edwin en Gerjanne

Avondgebed dinsdag 30 maart: **aanvang 19.30 uur**
Voorganger ds. Marijke van Selm
Cello - Else Mulder-van Gemeren
Zang - Maren Schröder

Avondgebed woensdag 31 maart: **aanvang 19.30 uur**
Voorganger Liesbeth van Wijnen
Piano en zang - Aart van der Gronden
Blokfluit en zang - Elly Bakker

Witte Donderdag 1 april: **aanvang 19.30 uur**
Schrift & Tafel
Voorganger ds. Marijke van Selm
Orgel - Ron van Halen
Zang o.l.v. Elly Bakker

Goede Vrijdag 2 april: **aanvang 19.30 uur**
Voorganger ds. Marijke van Selm
Piano - Lenny Vis
Zang - Mariët Kaasschieter
Lector - Liesbeth van Wijnen

Stille Zaterdag - Paaswake – 3 april : **aanvang 19.30 uur**
Voorgangers ds. Marijke van Selm en Edwin van Leeuwen
Orgel - Ron van Halen
Harp - Lenie de Meij
Zang - Elly Bakker en Barend van Zijll



Wilt u een dienst bijwonen dan kunt u zich aanmelden per e-mail aanmelden@kerkoostvoorne.nl of bij de scriba Jan Herlaar.

Goede Vrijdag 2 april

Voorganger ds. Marijke van Selm

Piano - Lenny Vis

Zang - Mariët Kaasschieter

Lector - Liesbeth van Wijnen

Stilte

Gedicht 'Hemellichamen'

Kyrie, uit Messe Basse, G. Fauré

Lezingen, afgewisseld met aria's uit Stabat Mater, G. B. Pergolesi

Lezing: Johannes 18: 1 - 40

Stabat Mater dolorosa

Juxta crucem lacrimosa

Dum pendebat filius

De diepbedroefde moeder

Stond wenend bij het kruis

Terwijl haar zoon daar hing

Lezing: Johannes 19: 1-16

Cujus animam gementem

Contristatam et dolentem

Pertransivit gladius

Haar klagende ziel

Medelijdend en vol smart

Werd als door een zwaard doorstoken

Lezing: Johannes 19: 17 – 30

De Paaskaars wordt gedooft en weggedragen

Stilte

Vidit suum dulcem natum

Moriendo desolatum

Dum emisit spiritum

Zag zij haar geliefde zoon

Sterven in eenzaamheid

Toen hij de geest gaf

Lezing: Johannes 19: 31-42

Korte overdenking: 'Waar was jij....'

Were you there, when they crucified my Lord

O! Sometimes it causes me tremble.

Were you there when they crucified my Lord

Stilte en gebeden
Gezamenlijk Onze Vader

Dit ene weten wij
En aan dit een houden wij ons vast
In de duistere uren
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
En wie 't verstaat
Die is niet meer alleen....

We verlaten de kerk in stilte



